

Puttelaar 37



Bouwjaar: 1941

Adressen:

1941: Puttelaar B 94

1949: Puttelaar 19

xxxx: Puttelaar 37

Bewoners:

1941-1973: van de Hei-Jacobs

1973-1985: Has van de Hei

1986-xxxx: Tinus Verstraten



Boerderij gebouwd in 1941 door familie van de Hei, omdat hun boerderij op 10 mei 1940 door brand was verwoest. Die stond op de plaats waar nu Langenboomseweg 47 is.

Op 28 februari 1941 krijgt het Hoofd van het Districtsbureau Wederopbouw boerderijen te Mill vergunning om een boerderij te bouwen op de Puttelaarsche Weg. De heer Claeren van Bouw- en Woningtoezicht heeft nog wel wat vragen

over de bouwtekening. Waar komt de vereiste gleuf voor poststukken?

Het gezin van **Gerardus van de Hei** en **Gerarda Petronella Jacobs** wordt in dit boek beschreven bij Langenboomseweg 47.

Op 10 oktober 1949 wordt het adres veranderd van Puttelaar B 94 in Puttelaar 19. Hoofdbewoner is weduwe van de Hei.

Na het overlijden van weduwe van de Hei in 1983 blijft de enig overgebleven ongetrouwde zoon Has van de Hei in de boerderij wonen.



Has van de Hei op de mestvaalt

De gemeente Zeeland koopt de boerderij van Has om er een jeugdboerderij van te maken. Op 11 februari 1975 krijgt BenW van Zeeland vergunning van zichzelf om de boerderij om te bouwen tot een jeugdhuis. In het voorhuis mag Has zelf blijven wonen. Hij woont er tot zijn overlijden in 1985.



Puttelaar 37

Vlnr Has van de Hei, Kees Huvenaars, Kee Huvenaars-Cornelissen in de hal van de Vlashoeve

Later werd het woongedeelte verhuurd aan Tinus Verstraten. Die was daarmee een van de eerste alleenstaanden in Zeeland die een eigen woonruimte kreeg. Voor die tijd moesten ze maar bij een ander gezin gaan inwonen.

Op 27 januari 1988 vraagt Tinus toestemming om een garage te mogen bouwen achter de Vlashoeve. Normaal mag dat niet bij een jeugdboerderij, maar de gemeente gaat op 8 maart toch akkoord.



Reclamefoto van de garage van Tinus Verstraten

In deze garage is Drukkerij Zeeland in 1988 ontstaan. De eerste reclamefolders en bidprentjes werden hier gedrukt. Toen de werkzaamheden groeiden en de ruimte te klein werd, kreeg Tinus zijn garage terug en verhuisde de drukkerij naar Puttelaar 20b.

Op de benedenverdieping kwam een ruimte voor Tienerbar ut Hoischurke; Hun geschiedenis is al uitgebreid beschreven in een eigen boekje: 30 jaar ut Hoischurke. Op zolder kwamen aparte ruimtes voor Welpen en Verkenners, Rowans en Jong Nederland. De ruimte van de Tienerbar werd ook gebruikt voor andere gelegenheden, zoals vergaderingen en muziekvoorstellingen. In maart 1976 gaat

ook Soos Blut van start voor de wat oudere jeugd. Het Schaijkse duo Frozen Trousers kwam op die eerste avond muziek maken. Later gaan ze ook filmavonden en politieke discussieavonden organiseren.

Soos ons Hökske voor de jeugd met een beperking maakte van de ruimte van de Tienerbar gebruik.

Later in gebruik als kinderopvang Kiobra.



Dansende jeugd in ut Hoischurke in 1989



Carnaval Dansmariekes ut Hoischurke in 1994; achter Ilse van de Hei; Elfi Kuppen;

Puttelaar 37

*Jessie Broeren; Ilse van Hout; voor Wendy
Vertogen; Ingrid van de Hei*